

Oorsprong van Halloween

Eeuwen voor de geboorte van Christus werden de landen Engeland, Schotland, Duitsland, Frankrijk en Ierland bewoond door mensen die Kelten genoemd werden.

Ze vierden hun nieuwjaar, Samhain genaamd, op 1 november wat het einde van de zomer en de oogsttijd was.

Ze geloofden, dat op oudjaarsavond, 31 oktober, geesten en zielen van mensen die een jaar eerder dood zijn gegaan de wereld van de levenden binnenkwamen, om hun zielen te bezetten, om op zo'n manier een levend lichaam te hebben in het nieuwe jaar.

De priesters, druïden genaamd, offerden beesten, oogst en zelfs mensen aan hun goden. Ze ontstaken een 'bonfire' of 'bone fire' (beenderenvuur). Ze deden al de beenderen die ze hadden geofferd, bij elkaar, staken die in brand om ervan verzekerd te zijn dat de zon weer op zou komen na de winter en om de kwade geesten weg te jagen.



De gewoonte om huis aan huis te gaan, begon alzo

De Kelten hadden grote angst voor de geesten, daarom legden ze fruit en eten neer voor het huis om hen tevreden te stellen.

Later veranderde de gewoonte, toen bedelaars in Engeland huis aan huis gingen en 'soulcakes' (een vierkant broodje) vroegen in ruil waarvoor ze zouden bidden voor de dode zielen van de families.

De zin **trick or treat** is moderner; men begon dit in het jaar 1930 te gebruiken.

Om de kwade geesten weg te jagen, zetten ze voor het huis een pompoen met een demonisch gezicht erin uitgesneden, denkende dat de geesten zouden schrikken als ze iets lelijkers dan zij zelf zouden zien.

De gewoonte van de pompoen komt van een Ierse fabel over een vervloekte ziel die Jack O'lantern heette.

Waar komt de naam Halloween vandaan?

In het jaar 43 AD is Rome het grootste deel van het Keltische gebied binnengedrongen.

In het jaar 500 AD, toen het katholicisme de wereldgodsdienst werd, verspreidde zich de christelijke invloed in het gebied van de Kelten, maar de heidenen bleven hun gewoonten vieren. Om het feest van de heidenen te vervangen (in plaats van het te stoppen en hen beter te leren), heeft Paus Gregorius III daarom in het jaar 800 AD de *dag aller heiligen (All Saints Day of All Hallows Day)*, van 13 mei naar 1 november verschoven, wat samen viel met het nieuwjaar van de Kelten.

De vooravond van de dag aller heiligen, 31 oktober, hebben ze genoemd:

All Hallow's Eve en uiteindelijk is het **Halloween** geworden.

("Eve" betekent: vooravond)

Het gevaar is, dat tot op de dag van heden vele gewoonten van de Kelten zijn gehandhaafd en vermengd met het christendom.

Waar komt de gewoonte om zich te verkleeden, vandaan?

Men vermomt zich met van alles wat afschrikwekkend is, opdat de kwade geesten, die los rond lopen, naar men gelooft, hen niet herkennen en kwaad doen.

Tegenwoordig in onze tijd verkleeden de kinderen zich als demon, heks, doodskop, spook, enz. en gaan van huis tot huis.

Om snoep te krijgen moeten ze "trick or treat" zeggen.

En wie imiteren ze?



Tot op heden erkennen Satanisten en Occultisten allemaal Halloween als het belangrijkste feest van het jaar.

Ze geloven dat de macht van de zwartekunst beoefenaars het grootst is op deze dagen en vele offers vinden dan plaats.

Satanisten bieden Satan zielen, speciaal van kinderen, aan.

Bijv. ze stoppen scheermesjes, vergif, kopspelden, verdovende middelen in de snoepjes en ontvoeren zelfs kinderen.

Daarom gaan in Amerika kinderen niet meer naar het huis van een onbekende op de avond van Halloween.



Wat moeten wij doen?

Misschien denkt u, maar ik breng geen offers, ik ben geen satanist, ik heb gewoon plezier. Maar u hebt plezier met dingen die te maken hebben met dood en lijden. Is dit God welgevallig?

Met een feest viert men iets, zoals een verjaardag of een succes; er is een reden om samen te komen, maar wat wordt er gevierd met Halloween? Is er iets om te vieren?

Hoewel we erkennen dat mensen tegenwoordig feesten organiseren omdat ze gezelligheid missen, in plaats van de sfeer thuis te verbeteren, blijven familie drama's intussen toenemen.

Als u een christelijke moeder of vader bent en u laat uw kinderen aan dit feest deelnemen, dan bent u bezig op het terrein van de duisternis.

Wat zegt God's Woord: Wij mogen niet deelnemen aan de werken van de duisternis.

Efeziërs 5:11 "En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer".

Als u een kind van God bent, zonder uzelf af van deze dingen: **1 Korintiërs 10:20**

"Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten."

Wij hebben de belofte, dat God onze kinderen beschermt. Als wij hen toestaan deel te nemen aan deze feesten, is de belofte van God niet meer van kracht.

U als ouder bent verantwoordelijk voor het geestelijk leven van uw kind; sta even stil en denk na. Wat voor positiefs is er aan een feest, dat inhoudt: Doodskop, zwarte kunst, geest en dood? Op wat voor manier zijn deze praktijken God welgevallig?

Als u een tekening zou tekenen voor uw kind om te kleuren, zou u een doodskop tekenen?

Maar als op een feest men uw kind zich laat vermommen met iets duivels, is dat heel normaal. Vindt u dat niet vreemd? Daarom zegt de bijbel: **Hosea 4:6** *"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis"*.

Wij zien genoeg ongelukken en dood in ons land, om te spelen met of zelfs de dood te vieren. Wij willen dat het ons goed gaat.

Wij willen dat ons land gezegend is.

Hoe kan dat, als we zelf de deur open zetten voor satanische invloeden?

Wees wijs en onthoud u zich van dit soort praktijken.

Laten wij God's aangezicht zoeken en Hij zal ons land herstellen. **2 Kronieken 7:14**

Als u er spijt van hebt, dat u ooit hebt deelgenomen of andere soortgelijke dingen hebt gedaan, heb berouw van uw zonden, vraag Christus Jezus om in uw hart te komen wonen en Hij zal u in alle waarheid leiden.

Oorspronkelijke titel: Halloween – Djis un fiesta ...?

Copyright 2003, geschreven door S. Flores

Iglesia Hosanna, Saliña 135, Postbus 4500

T 465-2562 F 465-1535, hosannacuracao@hotmail.com

HALLOWEEN



Zo maar een feest....?